



Aan alle geïnteresseerden in onze school in Oeganda,

Wat valt er nog te vertellen over de school en ons middelbare schoolproject, nu alles op rolletjes loopt, alle 250 kinderen dagelijks met veel plezier naar school komen, alle kinderen uit de laatste klas geslaagd zijn en nu samen met 100 andere studenten op de middelbare school gaan studeren, alle 19 tieners uit de vierde klas op de middelbare school geslaagd zijn en -last but not least- onze school er piekfijn uitziet?

Daarom hieronder alleen foto's met daarbij een korte toelichting. Beelden zeggen meer dan woorden.



16 van de 19 geslaagden van de middelbare school. Ze hadden allemaal een kort dankwoordje voorbereid, sommigen hadden een gedicht geschreven, Julius heeft zelfs 2 prachtige tekeningen voor ons gemaakt.



We gaan Julius helpen z'n artistieke talent verder te ontwikkelen door hem een "sponsorship" te geven voor een Graphic Design cursus.



De kinderen in de ochtendpauze nadat ze hun beker pap als ontbijt hebben gekregen.







We hebben de kinderen fluitjes gegeven en we hebben op ijsjes getrakteerd. En de foto's die onze dochter Martine en haar gezin vorige jaar hebben gemaakt, zijn uitgedeeld.



De leraren kamer tijdens de ochtendpauze.



We zijn met een heel tevreden gevoel weer naar huis gegaan. Samuel, als hoofd van de lagere school en Angel, die de leiding heeft over de ruim 100 leerlingen op de middelbare school, zetten zich met hart en ziel in voor alle kinderen. We kunnen steeds meer aan hen overlaten, we weten zeker dat de kinderen en tieners bij beiden in goede handen zijn.

Als jullie vragen hebben of uitleg gewenst is, laat het ons weten.

Hartelijk dank voor jullie ondersteuning en interesse!

Gerda & Rob van de Wijngaert

Marianne van de Wijngaert

Eindhoven, maart 2025